

Dialogoog over Hannah Arendt

Verder denken na de film

28 mei



Heb je ook de film *Hannah Arendt* van Margarethe von Trotta gezien en heb je zin om verder te praten?

De visie van Arendt op Adolf Eichmann was, en is nog steeds, omstreden. Volgens Arendt was Eichmann geen jodenhater, maar iemand die gedachteloos zijn taak vervulde. Toch vond ze Eichmann schuldig. Dat roept de vraag op: wat is de verantwoordelijkheid van een individu en wat is te wijten aan 'het systeem'? Wanneer weegt 'meedoen' zwaarder, en wanneer 'zelf denken'? Waar stel jij de grenzen?

Vooraf krijg je twee artikelen toegestuurd, een artikel dat de visie van Arendt op onze tijd betreft en het Postscript van *Eichmann in Jerusalem* van Hannah Arendt (Engelse versie, 1965). We zullen vooral proberen door te denken op Hannah Arendt.

Verwacht geen definitieve antwoorden. We leggen elkaar onze vragen en gedachten voor. Daarom is er ruimte voor een beperkt aantal deelnemers (maximaal 8).

Begeleiding: Liesbeth Simpelaar, filosofe, <http://www.tekstbureauphilo.nl>

Waar: Tuinhuis *Het Groene Dak*, Simon Bolivarstraat/Augusto Sandinostraat, Utrecht

Wanneer: 28 mei 2013, van 20.00-22.30 uur

Kosten: €10 per persoon (incl. koffie, thee)

Aanmelden: bij Liesbeth Simpelaar, philofabel@ision.nl, uiterlijk 22 mei